



Tidningen Inblick



**Nyheter från
Kristinakyrkan Lindesberg**

nr 16. Mars till Maj 2024

Vilka är vi?



VI ÄR

Vi kommer från olika länder och traditioner, Vi talar olika språk, Vi är i olika åldrar. Vi tror på Jesus Kristus Tillsammans är vi Kristinakyrkan.

Vi är en församling på ungefär 200 medlemmar och är anslutna till två samfund; Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Kristinakyrkan är inte bara en församling för alla olika människor utan även för hela livet, från småbarn till äldre. Gudstjänster och verksamhet i kyrkan samsas med samlingar hemma hos medlemmar. Diakoni på hemmaplan samsas med missionsprojekt i flera olika länder. Läs mer på: www.kristinakyrkan.se

VI TROR

Våra medlemmar kommer från en lång rad olika samfund och kristna traditioner. I församlingen ryms med andra ord många olika tankar och synsätt. Detta märks bland annat i att vi har en dubbel dopsyn där både en baptistisk tradition och en barndoptradition får plats. Vi tänker alltså olika och det är okej.

Kristinakyrkans centrum är Jesus Kristus och vår tro kan bland annat sammanfattas i trosbekännelsen. Läs mer på vår hemsida.



VÅR VISION

Vi vill vara en öppen gemenskap för hela livet där mötet Jesus Kristus förvandlar mig, dig, Lindesberg och världen.

Vi vill nå fler med Jesus kärleksbudskap och vara en mötesplats för människor med olika bakgrunder, traditioner, länder och åldrar.

Tillbakablick

MATKASSEN

Den 10 januari förra året slog Kristinakyrkan upp portarna för "Kristinakyrkans Matkasse". Idag frågar sig Inblick initiativtagaren Gun Andersson hur det har gått. Gun, blev det ungefär som ni tänkt er?

-Det har fungerat bättre än vad vi kunde föreställa oss. Behovet av hjälp är större än vad vi kan tillfredsställa. Samarbetet med matdonatorer har fungerat mycket väl.

Ungefär hur många matkassar har ni delat ut?

-Cirka 570 matkassar har utdelats.

Vad har ni lärt er sedan starten?

-Att lika viktig som maten är att få komma till kyrkan och i lugn och ro sitta ner och prata och uppleva värme och kärlek från våra medarbetare.

Året avslutades med en uppskattad julfest då det var fullt med folk i kyrkan. Vad är dina minnen från den kvällen?

- Det var gripande att se när ett 60-tal personer strömmade in och bänkade sig vid vackert dukade bord. Glädje, tacksamhet och mycket mat.

Någon uttryckte att det var den bästa jul de upplevt. Ett stort tack till Elin som hade lagat all mat och samlat in julklappar så det räckte till både barn och vuxna.

Om man skulle vilja vara med och hjälpa till med matkasseutdelningen, hur gör man då?

- Vi behöver fler medarbetare för att arbetet inte ska bli för betungande, speciellt om vi ska kunna ha öppet under sommaren. Det kan gälla chaufförer, matkasseutdelare, samtalspartner och kaffekokare. Kontakta David Fiske eller Gun Andersson om du vill hjälpa till i ett mycket givande arbete.



Text: David Fiske

Bild: Ingeborg Ågren Larsson

Inblick

LÄSA BIBELN?



Denna vår läser vi Efesierbrevet från nya testamentet i bibeln tillsammans i Kristinakyrkan. Men det kan vara svårt att förstå bibeln. Inblick ställer frågor om bibelläsning till Lennart Boström, medlem i Kristinakyrkan och bibellärare på ALT, akademi för ledarskap och teologi.

Du har arbetat med bibeln i många år och levt med den i större delen av ditt liv. Varför är bibeln viktig för dig?

- Det är nästan lite svårt att sätta fingret på. Bibeln har ju varit en del av mig så länge att jag knappast kan tänka mig en tillvaro utan den. Så är det med många av oss. Jag brottas med bibeltexterna och hämtar också inspiration från dem. Bibeln har många underbara texter men också texter som utmanar och problematiserar.

Hur brukar du göra praktiskt när du ska läsa i bibeln?

- Jag tycker om att ha någon slags andaktsbok som tydligt anknyter till bibeltexter. Sen är jag så yrkesskadad att jag nästan alltid sitter med en blyertspenna i handen, stryker under och gör marginalanteckningar, slår upp parallellställen.

Vad är dina bästa knep för att bättre förstå vad en bibeltext handlar om?

- Det bästa knepet är att försöka få grepp om sammanhanget. För många bibeltexter är det bra att kunna läsa hela bibelboken eller i alla fall stora delar av den. Då kan man se vilka teman som är de viktiga och därmed ofta förstå de enskilda texterna. Man kan se vilka texter som är centrala och vilka som är mindre viktiga.

Efesierbrevet är ett brev till de kristna i Efesos från Paulus. Vem var Paulus och vad var hans poäng i brevet?

- Paulus måste ha varit en intressant person med sin bakgrund som judisk ledare och sedan radikal Jesusefterföljare. Paulus har fått mycket orättvis kritik för att vara kvinnofientlig, lagisk och svår att förstå. Men han var radikal för sin tid både när det gäller synen på kvinnor och många andra frågor.

Han var så radikal när det gällde mission och tanken att alla folkslag skulle ingå i gudsfolket att övriga ledare hade svårt att hänga med. Poängen med Efesiebrevet är att få församlingarna att vara fast rotade i sin tro på Jesus och hålla ihop trots alla olikheter.

Till sist, vilket är ditt favoritbibelord just nu?
Några av mina favoritverser är just från Efesiebrevet.

Text: David Fiske

Bild sidan 4: Ingeborg Ågren Larsson

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. (2:8-10)

Jag gillar att de verserna har med både tron och gärningarna – i rätt ordning. Vi kan aldrig tjäna ihop till räddningen och det eviga livet – det är bara nåd! Men när vi väl har upptäckt det är vi bestämda till att göra goda gärningar – de är trons naturliga konsekvens.



Kalender mars

VECKA 10

- 4/3 måndag 18.00 Ria-samling
5/3 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
18.30 Kristinakören övar
6/3 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat&Prat-för unga vuxna
8/3 fredag 19.00 Tonår
10/3 söndag **10.00 Gudstjänst**
Tema: Församlingens enhet
Ef 4:1-7. Medverkande: David
Fiske, Shirleen Vangeci
Kristinakören, Marie Brix
Schou m.fl. Söndagsskola,
kyrkfika.



VECKA 11

- 11/3 måndag 15.00 Stickträffen
12/3 tisdag 10.30 Sångandakt på Ågården
14.00 Kristinakyrkans Matkasse
13/3 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
14/3 torsdag 18.00 Konfa
15/3 fredag 19.00 Tonår
17/3 söndag **10.00 Gudstjänst**
Tema: Församlingens mål.
Ef 4:11-13 Medverkande: Kent
Hiding, Margareta Widlund
Nilsson, Karenkören m.fl.
Söndagsskola. kyrkfika.

VECKA 12

- 18/3 måndag 18.00 Ria-samling
19/3 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
18.00 Påskvandring för alla
i Svenska Kyrkan
19.00 Kristinakören övar
20/3 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat&Prat-för unga vuxna
21/3 torsdag 14.00 Torsdagsträffen för
daglediga. Astrid Lindén
medverkar
22/3 fredag 19.00 Tonår
24/3 söndag **10.00 Gudstjänst**
Tema: Församlingens
förvandlande kraft.
Ef 4:25-29 Medverkande:
David Fiske, Mapyu Tsin,
Paweh Kumoon m.fl.
Söndagsskola och kyrkfika.
Församlingsmöte efter fikat

VECKA 13

- 25/3 måndag 15.00 Stickträffen
26/3 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
27/3 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
28/3 torsdag 10.30 Sångandakt på Grönboda
19.00 Getsemanestund med
nattvard i Pingstkyrkan
29/3 fredag **10.00 Gudstjänst i
Kristinakyrkan**
Långfredag. Medverkande:
Lennart Boström, Margareta
Holtti, Kristinakören, Gun
Samuelsson m.fl.
15.00 Korsvandring.
Start i Svenska kyrkan.
31/3 söndag **11.00 Gudstjänst i
Pingstkyrkan**
Påskdagen. Medverkande:
Mats Larsson m.fl. kyrkfika.



Kalender april

VECKA 14

- 2/4 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
18.30 Kristinakören övar
- 3/4 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat&Prat-för unga vuxna
- 4/4 torsdag 10.30 Sångandakt på Tallåsen
- 5/4 fredag 19.00 Tonår
- 7/4 söndag **10.00 Gudstjänst**

med nattvard

Tema: Församlingens
förebild Ef 5:1-2.
Medverkande: David Fiske,
Ingela Gava, Noize Village
Ministry Team m.fl.
Söndagsskola, kyrkfika.

VECKA 16

- 17/4 tisdag 10.30 Sångandakt på Källgården
14.00 Kristinakyrkans Matkasse
18.30 Kristinakören övar
- 18/4 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat&Prat-för unga vuxna
- 19/4 fredag 19.00 Tonår
- 21/4 söndag **11.00 Tillsammansgudstjänst**

i Bygdegården i Grönbo

Tema: Jesus och hålet i taket
Mark 2:1-12 Medverkande:
Rebecka Gustafsson, Mats
Larsson m.fl. kyrkfika.
Gemensam avfärd kl. 10.30
från Kristinakyrkan.

VECKA 15

- 8/4 måndag 15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
- 9/4 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
- 10/4 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
- 11/4 torsdag 18.00 Konfa
- 12/4 fredag 19.00 Tonår
- 14/4 söndag **10.00 Gudstjänst**

Tema: Församlingens sång
Ef 5:18-20 Medverkande:
Hans Jansson, David Fiske,
Bertil och Kajsa Jansson,
Maria Park Söndagsskola.
kyrkfika.



VECKA 17

- 22/4 måndag 15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
- 23/4 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
- 24/4 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
- 25/4 torsdag 14.00 Torsdagsträffen för
daglediga. Gospel med Ezekiel
James
- 18.00 Konfa
- 19.00 Tonår
- 10.00 Eriksdagen på
Erikshjälpen
- 26/4 fredag
- 27/4 lördag
- 28/4 söndag **10.00 Gudstjänst**

Tema: Församlingens ordning
Ef 5:21. Medverkande: David
Fiske, Kent Hiding, Paweh
Kumoon m.fl.
Söndagsskola, kyrkfika



Kalender maj

VECKA 18

- 30/4 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
10.00 Bön o
- 1/5 onsdag 18.00 Mat&Prat-för unga vuxna
19.00 Tonår
- 3/5 fredag **10.00 Gudstjänst med**
5/5 söndag **nattvard**
Tema: Församlingens ansvar
Ef 6:1-7. Medverkande: Anna
Lennartsson, Mapyu Tsin,
Kjell Eliasson m.fl.
Söndagsskola, kyrkfika.

VECKA 19

- 6/5 måndag 15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
- 7/5 tisdag 10.30 Sångandakt på Ågården
- 8/5 onsdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
- 10/5 fredag 19.00 Tonår
- 12/5 söndag **10.00 Gudstjänst**
Tema: Församlingens
motståndare. Ef 6:10-13
Medverkande: David Fiske,
Ezekiel James med kompgrupp.
Söndagsskola. kyrkfika.

VECKA 20

- 14/5 tisdag 10.30 Sångandakt på Källgården
14.00 Kristinakyrkans Matkasse
18.30 Kristinakören övar
- 15/5 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat&Prat-för unga vuxna
- 17/5 fredag 19.00 Tonår

VECKA 20

- 19/5 söndag **10.00 Gudstjänst**
Konfirmationsavslutning för
årets konfagrupp.
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustafsson Paweh
Kumoon m.fl. kyrkfika.



VECKA 21

- 20/5 måndag 15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
- 21/5 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
- 22/5 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
16.00 Kyrkorna på Lindedagen
- 23/5 torsdag 10.30 Sångandakt på
Grönbodahemmet
14.00 Torsdagträffen för
daglediga. Besök av Kerstin
Larnesjö
- 24/5 fredag 19.00 Tonår
- 26/5 söndag **10.00 Gudstjänst**
Tema: Församlingens
frimodighet. Ef 6:19-20
Medverkande: David Fiske,
Kent Hiding, Margareta
Widlund Nilsson m.fl.
Söndagsskola. kyrkfika.
Församlingsmöte.

VECKA 22

- 28/5 tisdag 14.00 Kristinakyrkans Matkasse
- 29/5 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
- 31/5 fredag 18.00 Mat&Prat- för unga vuxna
- 2/6 söndag 19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst m nattvard
Open doors på besök.
Medverkande: Anders
Sundström, David Fiske,
Helena Balke m.fl.
Söndagsskola och kyrkfika.



Open Doors

Kristinakyrkan på vift!

Under våren och sommaren kommer vi delta och anordna samlingar och gudstjänster på andra platser. Välkommen dit!



Söndagen 21 april kl. 11.00 Tillsammansgudstjänst i Bygdegården i Grönbo

Tema: Jesus och hålet i taket. Mark 2:1-12

Medverkande: Rebecka Gustafsson, Mats Larsson m.fl. kyrkfika.
Gemensam avfärd kl. 10.30 från Kristinakyrkan.

Onsdagen 22 maj kl. 16.00 Lindedagen

Kyrkorna i Lindesberg medverkar som vanligt på Lindedagen. Vi brukar stå nedanför Församlingshemmet. Detta är ett bra tillfälle för kyrkornas att synas! Läs mer om Lindedagen på: www.lindedagen.se



Måndagen 10 juni kl. 12.30 Torsdagsträffens Sommaravslutning på Kåfalla Herrgård!

Lunch, eftermiddagsfika, föredrag och tid för gemenskap. Avresa kl. 12.30 från Kristinakyrkan. Linda Fintling talar om ett av Pilgrimens nyckelord: Delande. Mer info kommer!

Söndagen 16 juni kl. 11.00 Gudstjänst på Uskavigården

Vi firar gudstjänst ute på Uskavi. Kristinakören m.fl. medverkar. God lunch finns att köpa efter gudstjänsten. Du kan även ta med egen matsäck och äta i den fina naturen. Läs mer om Uskavigårdens program: www.uskavi.se



Lördagen den 7 september Församlingsdag på Kåfalla Herrgård

Vi har en hel dag tillsammans som församling där vi firar gudstjänst, umgås i de fina omgivningarna, äter god mat och mycket mer. Aktiviteter finns för barnen. Mer info kommer!



Intervju

GUD HAR TAGIT HAND OM OSS



Mu Thay 62 år

Kommer från: Myanmar och Thailand

Folkgrupp: Karen

Familj: barnen Day Po Klet 33 år,

Ma Pyu Sin 30 år och Tha Da Sei 28 år

Jobb: städerska på Handtaget

Trivs bäst: när jag plockar svamp i skogen eller fiskar vid en sjö

Karaktärsdrag: målmedveten och social

Bor: i villa på Stadsskogen

Man kan inte prata om klassresa, snarare en livsresa, där förutsättningarna för ett värdigt liv förbättrats radikalt. Förutom ren fattigdom kommer hon från ett samhälle med strikt hierarki och där hon tillhörde gräsrötterna. -Här har jag kommit till ett mera jämlikt samhälle, jag har varit både på kungliga slottet och riksdagen, säger Mu Thay. -När mina äldsta barn döptes och jag såg dem i sina vita dräkter kände jag så starkt att vi var likvärdiga även i kyrkan, svårt att förklara men där vi kom ifrån hade dom fattigaste ofta inget ombyte utan fick döpas i kläderna dom hade på sej.

Bara farmor hade madrass

Mu Thay växte upp i Myanmar (tidigare Burma) tillsammans med föräldrarna, farmor och en syskonskara på 9 - 3 pojkar och 6 flickor - varav Mu Thay var äldst. Man levde på jordbruk. -Vi hade 5 grisar med griskuldingar, 2 kor och 6 bufflar och vi odlade ris, frukt och grönsaker.

Tack vare djuren hade vi gott om gödsel. Min mamma hade alltid något barn på ryggen när hon var ute på odlingarna. Hon var också duktig att sy på sin symaskin som hon vevade med handen. Farmor var den enda som sov på madrass, den stoppade vi med bomull som vi själva odlade, vi andra låg på bambumattor. Vi flickor gick i skola i 6 år, sen var vi med i lantbruket medan pojkarna fick gå längre i skolan, helt enkelt för att efter 16 år kunde dom rekryteras till militären medan dom som gick i skolan fick frisedel. Huset vi bodde i var byggt av bambu och stod på pålar. Djuren bodde i markplan och vi en trappa upp, där var vi mera skyddade från ormar och skorpioner.

Buddhisterna firade jul med oss

Bland oss karener var de flesta baptister men bland karenerna fanns det även en del buddhister. När vi firade jul var dom ofta med, det var inga problem. Före jul gick vi runt i husen och sjöng och samlade in pengar till julkvällen som vi kunde fira den 23, 24 eller 25/12.

Byarna firade olika datum så att vi kunde vara med på varandras fester. På festen hade vi ett träd med stearinljus och som prydnad hängde vi upp fina näsdukar som blev presenter. Underst var paket med mat, mest ris. Traditionen att fira jul tillsammans har vi hållit fast vid. De senaste åren har vi varit i lokalen i Storå.

Vi var så rädda

Mu Thay gifte sej när hon var 28 år och flyttade då till sin mans föräldrar i en annan by. Att bo ihop flera generationer var det vanliga. Dom fick barnen Day Po Klet, Ma Pyu Sin och Tha Da Sei. Det burmesiska inbördeskriget, ibland kallat världens längsta, blossade upp igen i deras trakter 1997. - Vi var livrädda och gömde oss när vi hörde ryktena om krig. Militärerna kom och satte eld på byar och stal grödorna. Vi flydde en natt och gick i två dygn tills vi kom fram till flyktinglägret i Thailand.

Vi trodde att vi skulle kunna komma tillbaka när det lugnat ner sej men vi kom aldrig tillbaka.

Längtar du tillbaka?

-Nej, det livet vi levde före flyktinglägret finns inte längre. Jag kan längta efter vännerna där men dom blev antingen dödade eller emigrerade. Några blev kvar i lägret. Jag skulle vilja åka till flyktinglägret och hälsa på mina släktingar där men till Myanmar vill jag inte.

Ni blev kvar i lägret i 8 år, hur var det där?

-Vi var ju i princip inlåsta men vi var tillsammans med mina föräldrar och syskon med deras familjer. Vi hade skolor och flera baptistkyrkor så även om det var begränsat kunde vi leva våra liv där. Vissa arbeten var ok att ta utanför lägret men de var sämst betalda, ville man tjäna mera fick man smyga ut. Vi fick vissa basvaror men för att kunna få äta



Barnen Day Po Klet, Tha Da Sei och Ma Pyu Sin i flyktinglägret

kyckling eller färsk fisk fick man skaffa någon form av jobb. Jag brukade sälja fisk i lägret. Då hade jag ett stort fat med fisk på huvudet och gick runt och ropade att jag hade fisk att sälja.

2005 fick vi då chansen genom FN att emigrera. Vi visste ingenting om Sverige så när vi kom hit var det som en chock. Vi kom i november och var inte förberedda på kylan, dom kala träden som vi trodde var döda, lägenheterna med spis och tvättmaskin, hur gjorde man med dom, hur använde man

bestick? Vi hade lagat mat över öppen eld och ätit med fingrarna. Jag fortsatte att koka vatten den första tiden innan jag fick veta att vattnet här var så rent att man kunde ta det direkt från kranen. Det var mycket att lära sej.

Vi var tre familjer som reste tillsammans. När vi landade var det några representanter från skolan och kommunen som tog emot oss, bl a Birgit Tybell, och hjälpte oss tillrätta där vi skulle bo på Ågården som då var vandrarhem.



När Birgit hörde att vi var baptister bjöd hon in oss på deras internationella samling på torsdagen och redan den första söndagen här var vi med på deras gudstjänst.

Församlingen här är som en familj och så många har visat omtanke på olika sätt alltifrån att övningsköra med barnen till språkvällar och hjälp att hantera spisen, handla och kolla extrapriser. Några lärde oss att baka. Och vi har fått hjälp med jobb. Gud har hjälpt oss fantastiskt.

Det har varit svårt att lära sig svenska. Först fick vi ju lära oss ett nytt alfabete, sen är grammatiken så olika vårt språk så min generation kämpar verkligen med svenskan medan våra barn nu pratar bra och har kunnat utbilda sig här.

Du har nu jobbat på Handtaget i 13 år som städerska och om några år går du i pension, hur ser du på det?

Kanske jag kan fortsätta jobba lite. Många kunder

Text: Annica Alexanderson.
Foto: Ingeborg Ågren Larsson

är gamla och ensamma, Om jag bara har några jobb kan jag stanna och prata med dom, så många behöver det och jag har så många snälla kunder. Men jag skulle gärna vilja ha barnbarn snart, mina barn är ju gamla nu och jag har ännu inte sett till någon pojkvän eller flickvän. Jag blir lite otålig. Jag var 17 år när jag fick min första pojkvän!

När jag ser tillbaka känner jag en stor tacksamhet. Gud har skickat så många vänner i vår väg som hjälpt oss. De här bibelställena återkommer jag till ofta:

Ps 121: Jag lyfter mina ögon upp till bergen, varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren

Ps 23: Herren är min herde, mig skall inget fattas



Kom och var med!

Påskvandringsteater



**Påskvandringsteater ihop med kyrkorna i Lindesberg v.12
fm för åk 5 och tisdag kväll för allmänheten**

**Mer info. 6 mars 14.00 i Svenska kyrkans församlingshem,
Lindesberg. Inga större krav på tidigare erfarenhet. Du är
med den tid och dagar du kan, du behövs! Ta gärna med
någon kompis.**

Vi gör det här tillsammans

Välkomna!

Kristinakyrkan Svenska kyrkan Pingstkyrkan

Kontakta vid frågor

Rebecka Gustafsson

0727483093

rebecka@kristinakyrkan

Erik Jäderqvist

0581-888 22

erik.jaderqvist@svenskakyrkan.se

Vi reser till Övik V.24 12-16/6



Efter att flera efterfrågat en ny resa efter Malmö och Sälen så kommer vi nu att göra en resa igen, den här gången till Örnsköldsvik.

Resan är för alla tonåringar och unga vuxna i församlingen som vill följa med. En resa där vi får tid med varandra och Gud.

Under resan planerar vi att varje dag göra olika utflykter som kan innehålla t.ex. vandring i naturreservat, utflykt ut i skärgården till någon ö, bad och strandhäng, gå upp höga berg m.m.

Vill du följa med Anmäl dig till Rebecka eller David



Info

- Vi kommer åka ditt med bilar, för att kunna röra oss på plats
- Vi kommer bo i en kyrka och sova med sovsäck, luftmadrass/liggunderlag

Kostnad

Resan, mat & boende uppskattar vi kommer kosta 750kr.

Utöver det kan det ev. tillkomma extra kostnader för aktiviteter, som kommer vara valbart t.ex. klättring, båtresa m.m.

Krönika

TV-KVÄLL

”Vad är det sannaste som någonsin sagts?” Frågan ställs i en påannonsering om ett kommande teveprogram. Svaret kommer blixtsnabbt: ”Störst av allt är kärleken.”

Sen börjar den sjätte och sista delen av en programserie som vi följt, ”Lerin på Lofoten”. Konstnären Lars Lerin med make Junior och sex andra för varandra okända personer i olika åldrar har rest till Lofoten, som Lars Lerin lämnade för tjugofem år sen, körd till botten av sitt missbruk. Gemensamt för gruppdeltagarna är att de tagit sig ur drog-/alkoholberoende. Avsikten med resan var att i en naturskön miljö bereda tillfällen för bearbetning och inre helande. I timslånga avsnitt har vi fått följa deras process, som grupp och som individer. Varsamt har de lotsats genom tunga minnen av att ha betett sig ansvarslöst, blivit svikna och själva svikit. Med färg och penslar har de skapat bilder utifrån olika teman: Kraschen. Tappa kontrollen. Det förflutna. Att resa sig. Förlåta. Framtiden. I samtalen som följt har de, starkt känslomässigt berörda, modigt delat med sig av skamfyllda, plågsamma minnen. Genom att lyssna på varandra med kärlek och respekt har upprättelse ägt rum. Modet att inte dölja sin sårbarhet har väckt förtroende, kärlek och framtidstro.

Vi stänger av teven och sitter tysta i varsin fåtölj, djupt berörda och tacksamma över att ha fått ta del av dessa människors öppenhjärtighet. Det var som en predikan. Som en påskpredikan med sex punkter: Kraschen. Tappa kontrollen. Det förflutna. Att resa sig. Förlåta. Framtiden. Utan att Gud nämndes var han osynligt närvarande.

Ett annat program senare samma kväll väcker vår nyfikenhet. Det handlar om den kristna högern i USA. De evangelikala kristna är en maktfaktor som utgör en viktig del av Donald Trumps väljarbas. I det programmet nämndes Gud och Jesus i var och varannan mening, medan kärleken lyste med sin frånvaro. Jesus framställdes som en riktig ”karlakt” som har uppmanat sina anhängare att beväpnat sig. Enögd bokstavstro på utvalda bibelord kan verkligen föra vilse!

Störst av allt är kärleken. Det sannaste som någonsin sagts. Att ge utrymme för den kärleken är det viktigaste vi människor kan göra. Den kärleken når längst ner i förtvivlans mörker och öppnar vägar till förlåtelse, upprättelse och ett nytt liv. För rövaren på korset bredvid Jesus. För dig. För mig.



Torsdagsträffen för daglediga

Vårens torsdagsträffar i Kristinakyrkan

Alla är välkomna till träffarna kl. 14.00 som förutom medverkan av någon gäst även innehåller sång, andakt, kaffeservering och ibland någon tävling.

Fyra träffar kvar i vår:

21/3 "Djupa sjöar, lömska åar och en och annan liten holme"
Astrid Lindén

25/4 "Gospel och andra sånger"
Ezekiel James med pianist

23/5 "Tack och lov för våra asylsökande"
Kerstin Larnesjö

10/6 Sommaravslutning på Kåfalla Herrgård!
Avresa kl. 12.30 från Kristinakyrkan.
Linda Fintling talar om ett av
Pilgrimens nyckelord: Delande.
Mer info kommer!



Utblick

Information om ett av
de projekt vi stödjer

SIRA är en svensk stiftelse som driver två specialskolor i Palestina. Skolorna, som finns i Betlehem och Jeriko, ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter. Verksamheten finansieras med frivilla medel från enskilda och anslag från bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer samt terminsavgift. Arbetet vilar på kristen värdering.

SIRA Skolorna står för Swedish International Relief Association.
En kristen hjälporganisation.

Skolan i Betlehem tar emot ca 80 elever i åtta klasser och skolan i Jeriko ca 60 elever i sex klasser. Undervisningen ger starkt individuellt stöd till eleverna. Skolledningarna och all personal är palestinier.

Eleverna kommer både från kristna och muslimska hem och flera bor i flyktingläger. På grund av inlärningssvårigheter kan vissa elever i de reguljära skolorna inte tillgodogöra sig undervisningen. Det kan bero på stort antal elever i klasserna, lärare som saknar kompetens för specialundervisning samt brist på anpassat skolmaterial. Även den oroliga situationen på Västbanken påverkar barnen.



Nadira Saed är lärare i engelska och översättning, utbildad vid Bethlehem University, och har varit verksam på SIRA-skolan i Betlehem sedan 1992.

– Här tar vi hand om elever med speciella inlärningssvårigheter som annars skulle gått på gatan. Deras ordinarie skolor saknar resurser och de blir mer eller mindre lämnade därhän. Vi ger barnen en specialundervisning som består av ”learning by doing”. Och vi hinner med kärlek och omtanke.

– I framtiden satsar vi på att bli en resursskola för hela området eftersom vi är den enda skolan med denna inriktning här. Vi delar med oss av våra utlärningsstrategier och utvecklar andra lärarnas kompetens. Detta kan vi göra eftersom våra lärare är experter på området.

En hälsning från en av SIRA:s medarbetare:

Jag heter Ayda Al-Ghouj och är 23 år. Jag studerar specialpedagogik på universitetet och gör nu praktik för andra gången på SIRA-skolan i Jeriko. Jag är gift och har en ett-årig dotter, som heter Julia. Något som gör mig glad är när jag kan få hjälpa andra människor såväl äldre som yngre.

Om någon frågar mig varför jag har valt att studera specialpedagogik så beror det på min mamma. Hon var vid god hälsa men blev sjuk och förlorade sin rörelseförmåga. Hon är orsaken till mitt studieval.

Studier inom specialpedagogik är fulla av att visa och ge medmänsklighet. Min kärlek till specialpedagogik har ökat sedan jag fått möjlighet till praktik på SIRA-skolan i Jeriko. Jag har fått tillfälle att utveckla mina färdigheter och upptäcka mina styrkor.

Att få vara på SIRA-skolan har gett mig en tillhörighet och ett ansvar.

Jag skulle vilja påstå att SIRA-skolan har påverkat mig till att bli en mer kärleksfull person. Det som berör mig mest är när jag ser ett leende hos ett barn som får syn på mig eller när jag ser ett leende hos min rektor Salwa. Hon uppmuntrar mig hela tiden och jag är så tacksam över att jag får praktisera på SIRA-skolan och få en möjlighet att utvecklas.

Text: Ayda Al-Ghouj

Texten är tagen från SIRA:s nyhetsbrev januari 2024.



REDAKTION

VILKA GÖR INBLICK?

Gun Andersson
Marie Brix Schou
Annica Alexanderson
David Fiske

Nästa nummer (juni- augusti)
kommer i slutet av maj.

Kristinakyrkan

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
Info@kristinakyrkan.se
0581-103 80

Bankgiro 5383-0915

Swishnummer 123 198 4830

KONTAKT

KRISTINAKYRKAN

Personer

Pastor David Fiske
david@kristinakyrkan.se
070 5971266

Barn & Ungdomsledare
Rebecka Gustafsson
rebecka@kristinakyrkan.se
072 7483093

Ordförande Kjell-Arne Sjöneby
kjellarne.sjonneby@gmail.com
073 6476370

